

Kopie van een brief van Betty Boeke-Cadbury, ruim een maand voor haar dood (13 februari 1976). De brief werd gedictieerd aan haar dochter Candia Boeke.

Aan de Werkers en Medewerkers van
de "Werkplaats Kindergemeenschap" in Bilthoven.

van Betty Boeke.

Abeoude
Waardassackerstr. 9
4 Januari 1976.

Beste Allemaal,

Mijn gedachten gaan terug naar 6 Januari 1926. Op die dag begon Kees, mijn man, onze vier oudste dochters les te geven in een klein huis aan wat toen nog de Beethoven- maar nu de VanderHelstlaan heet. Wij hadden geen boeken, leermiddelen of gemeenschap - en er was nog geen gedachte aan een "Werkplaats Kindergemeenschap" in grootte en vorm zoals jullie die nu kennen en dagelijks beleven. Er hadden verscheidene internationale onderwijs-conferenties plaats- gevonden en daaruit is het eerste begin van de Werkplaats ontstaan. Er is in de afgelopen vijftig jaar veel gebeurd; bijna was de Werkplaats opgehouden te bestaan - dat was in de laatste wereldoorlog.

Nu, na vijftig jaar is de Werkplaats groter dan ooit tevoren en vele werkers, medewerkers, maar ook ouders zijn blij dat deze Kindergemeenschap er is. Dat is ook voor mij een reden tot dankbaarheid.

Ik hoop kinderen, dat jullie de gemeenschapszin, die de kerngedachte is geweest vanaf het begin, zullen blijven in praktijk brengen en beoefenen. Want dan alleen kan de "Gemeenschap van morgen" een wezenlijke en menswaardige Samen-leving zijn.

Op deze vijftigste verjaardag van de "Werkplaats" zend ik jullie mijn beste wensen voor de toekomst.

Met hartelijke groeten van

getekend: Betty Boeke-
Cadbury.