

LAURENTIUS EN HET ROOSTER

Marga Verschoor

In de vroege middeleeuwen werd een Benedictijner mannen- en vrouwenklooster gesticht door een paar vrome ridders, van wie de namen van Hermannus en Theodoricus bekend zijn. Zij zeiden het ridderleven vaarwel voor de afzondering van het kloosterleven. Het klooster wijdden zij aan de Heilige Maagd en aan de Heilige Laurentius. Het was het klooster Oostbroek.

Wie was die Heilige Laurentius aan wie het klooster in het oude De Bilt gewijd was? Laurentius was diaken te Rome. Hij was afkomstig uit Huesca in



het koninkrijk Aragon, Spanje. Al op jonge leeftijd is hij naar Rome vertrokken.

Tijdens de christenvervolging onder keizer Valerianus werd in 258 paus Sixtus II in de catacomben samen met vier diakens tijdens een eucharistieviering overvallen en gevangengenomen. De paus en drie diakens werden meteen onthoofd. Laurentius werd door de paus nog net op tijd weggestuurd om de opvolging te regelen en de kerkelijke bezittingen in veiligheid te brengen. Hij kreeg van de keizer de kans zijn leven te redden. Keizer Valerianus

eiste dat hij eerst alle rijkdommen van de kerk, de kostbare gouden en zilveren vaten en ook de heilige boeken die onder zijn hoede waren gesteld, aan hem zou overhandigen. De keizer had namelijk veel geld nodig om het grote rijk te verdedigen tegen de aanvallen van Germanen en andere vreemde volkeren, en ook de keizerlijke eredienst kostte veel geld. Laurentius vroeg drie dagen de tijd om de schatten te verzamelen. Hij deelde alles uit aan de armen en vervoegde zich na drie dagen samen met deze armen bij de keizer met de woorden: 'Zie hier. Dit zijn de schatten van de Heilige Kerk.' Volgens de legende, die dateert van honderd jaar na zijn dood zou hij levend zijn geroosterd. Dit is zeer onwaarschijnlijk want dit soort martelingen tot de dood erop volgde, waren bij de Romeinen in die tijd hoogst ongebruikelijk. De Romeinen martelden wel, maar tot de dood veroordeelden werden altijd onthoofd. Over de dood van Laurentius gaan verschillende verhalen. Hij zou op 9 augustus 258 onthoofd zijn en daarna verbrand. Of hij zou zijn geroosterd, waarbij hij ook nog indrukwekkende teksten kon uitspreken. 'Deze zijde is gebraden, braadt nu ook de andere kant en eet', zou hij tot de keizer hebben gezegd terwijl hij op een gloeiend heet rooster gemarteld werd. Laurentius, die zijn populariteit voor een deel

dankte aan zijn martelaarschap, was één van de meest vereerde heiligen in Rome. Pas sinds de vijfde eeuw wordt Laurentius afgebeeld met een rooster. Dit rooster is nu nog terug te vinden in het wapen van De Bilt.

Laurentius is als heilige de beschermer/patroon van bibliothecarissen (dit omdat hij de kerkboeken onder zijn beheer had) en van bakkers en van degenen die te maken hebben met vuur: wapensmeden, glasblazers en brandweerlieden, koks. In heel Europa zijn kerken en kloosters naar hem genoemd en werd hij als beschermheilige aangeropen. Die gebruiken bleven tot in de twintigste eeuw gehandhaafd. In 1955 werd Laurentius uitgeroepen tot patroon van het nieuwe bisdom Rotterdam, de stad waarvan het centrum in mei 1940 in vlammen was opgegaan.

Bronnen:

nl.wikipedia.org/wiki/Laurentius_van_Rome
www.rk-par-matthias-laurentius-alkmaar.nl
home.planet.nl/~hplbrouw/laurentius.html

H. Laurens, Martelaar 258
Dom. A. Beekman OSB