

OUDE ANSICHTEN II

Jan van der Heijden

De Biltse Fanfare

De heer met snor die recht onder het vaandel op een stoel zit is de heer H. Kok, een man met gezag in de wereld van de muziek. Zijn brood verdiende hij als hoornblazer in het Utrechts Symfonie Orkest, later in het Amsterdamse Concertgebouworkest. Hij gaf tevens leiding aan de Harmonie van Soest en de Doornse Harmonie. Toen op 24 januari 1900 het Biltse Fanfare Korps werd opgericht, werd Kok tot 'directeur' benoemd. Hij was de leider en dirigent en heeft die rol meer dan vijftig jaar vervuld. De foto toont ons de fanfare in 1907 met veel koperblazers en enkele slagwerkers. Sommige namen hebben thans nog een bekende klank: Ekdorf, Altena, Van Laar, Pastunink, Takken, Nieuwenhuis, Meijer, Noster etc.

afdeling de 1e prijs binnenhaalde. Men was zo blij met dit snelle resultaat dat men de heer Kok een dirigerestok met zilveren knop overhandigde. In de jaren daarna reisde de fanfare naar Tilburg, Baarn, Driebergen, Vianen, Naaldwijk, Barendrecht etc. en de resultaten mochten er wezen. Vrijwel altijd werd op de terugreis een prijs meegenomen, vaak zelfs de hoofdprijs.

Geen wonder dat 'De Bilt' promoveerde van de vierde afdeling naar de derde, de tweede en de eerste en in 1909 reeds in de afdeling Uitmuntendheid belandde. Zelfs in deze hoge afdeling wist men in Boskoop, Aalsmeer en Utrecht driemaal achtereen de 1e prijs in de wacht te slepen. Vele successen zouden volgen.



Elke vrijdagavond werd in de Tuinstraat-school gerepeteerd. Een klein jaar na de oprichting werd de eerste uitvoering gegeven. Er zouden nog vele concerten volgen, gehouden in een muziektent aan de Wilhelminalaan of op Beerschoten. Later werd voor de Bilthovenaren een muziektent aan de Merellaan geplaatst. De fanfare was uiteraard ook present bij de lokale feesten en jubilea.

Nog een jaar later werd voor het eerst deelgenomen aan een concours. Op concoursen kon het orkest zich meten met fanfares uit de rest van Nederland. In augustus 1902 trok men naar Purmerend, waar men in de vierde

In september 1930 werd de fanfare door de toevoeging van houtblazers en de contrabas omgevormd tot een harmonie en de naam gewijzigd in Biltse Harmonie. De huidige naam Koninklijke Biltse Harmonie dateert uit 1952. Over enkele maanden viert de K.B.H. haar eeuwfeest. Men kan terugzien op een rijk verleden met vele muzikale hoogtepunten. Toeval of niet, na een aantal omzwervingen is de harmonie thans weer gehuisvest in de voormalige Tuinstraat-school / Theo Thijssenschool aan de Jasmijnstraat, het gebouw waar in 1900 de eerste repetities werden gehouden en waar ook de inmiddels goed gevulde prijzenkast is opgesteld.