

OUDE ANSICHTEN V

De eerste winkel in Bilthoven

Jan van der Heijden

Rond 1900 werd de omgeving van het huidige station Bilthoven door projectontwikkelaars ontdekt als een ideale omgeving voor de bouw van villa's. In de periode 1900 tot 1909 werden gemiddeld iets meer dan vijf villa's per jaar gebouwd. Daarna werd het bouwtempo snel opgevoerd tot soms meer dan twintig in een jaar. Eind 1911 was het aantal gebouwde en in aanbouw zijnde villa's 98. De bakkers, melkslijters en groenteboeren uit het dorp De Bilt trokken met paard en wagen, mandfietsen, handwagens en hondenkarren naar de villawijk om huis aan huis hun waren te slijten.

In september 1911 werd begonnen met de bouw van het dubbele pand aan het Emmaplein op de hoek van de Julianalaan. Bouwer was Martinus van Santen uit de Dorpsstraat. Zijn zoon Nicolaas Jan tekende het ontwerp. Het pand was bestemd voor Hendrik van Reenen, de zoon van de Biltse kuiper aan de Dorpsstraat. Hendrik was getrouwd met Maria Wilhelmina van Santen, dochter van de bouwer en zus van de ontwerper. In het linkerdeel vestigde Van Reenen zich als kruidenier en in februari 1912 werd zijn zaak geopend. Het was de eerste winkel in het jonge villadorp. Hij verkocht er koloniale waren, gruttersartikelen, comestibles, fijne vleeswaren, wijn, tabak en sigaren. En ansichtkaarten zoals deze uit 1917. Tot 1923

heeft hij de zaak zelf gedreven. In dat jaar werd hij koopman en vertrok naar Den Haag. Dirk van den Vondel nam de kruidenierszaak over en na diens vertrek in 1932 werd er een apotheek gevestigd die er nu nog steeds is.

Het rechterdeel werd de eerste tien jaar door Van Reenen als woonhuis verhuurd aan ondermeer D.H.G. Jurrjens, die als ambtenaar bij de spoorwegen werkte. In mei 1922 werd een kamer aan de voorzijde als winkel ingericht. Aalbert Havekotte vestigde er een boekhandel annex advertentiebureau. Net als zijn buurman verkocht hij ook sigaren en ansichtkaarten. In 1933 verhuisde Havekotte naar Hilversum en toen werd zijn zaak al 'Boekhandel Bilthoven' genoemd. De sigaren zijn reeds lang uit het assortiment verdwenen, maar boeken en tijdschriften worden er nog steeds verkocht.

Inmiddels hadden alle panden aan het Emmaplein een winkelbestemming gekregen. In 1927 waren dat achtereenvolgens de winkels: kruidenier Van den Vondel, boekhandel Havekotte, banketbakker Van der Wart, woningbureau Kors, kruidenier Albert Heijn, garage De Witte & Co, sigarenmagazijn Rijkse, banketbakker Rijkse, slager Weijnands en kruidenier Verkade.

