

WAS ER ECHT EEN BILTSE BEER?

Co Winnips

Dit verhaal is geen eeuwen, maar slechts decennia oud. Toch goed om even vast te leggen. Er gingen geruchten in De Bilt dat in het bos rond Beerschoten een beer was gesignaleerd. De meeste Biltenaren moesten daar natuurlijk meewarig om glimlachen. Toen de berichten concreter werden zou jonkheer Roëll eropaf gaan. Hij hield van jagen en trok met zijn helpers het bos in. En zowaar, daar kwam een gevaarlijk beest op hem af sjokken. Hij moest wachten tot het beest zo dichtbij was, dat de hagel uit zijn geweer effect zou hebben en dat gebeurde, het liep- kort gezegd- heel slecht af met het dier.

Navraag leerde, dat hier een 'veelvraat' geschoten was, een grote marterachtige (gulo gulo), ongeveer een meter lang en veertig centimeter hoog. Hij kan gevaarlijk zijn. In zijn oorspronkelijk gebied- o.a. Scandinavië- wordt hij door de jagers (en stropers) gevreesd omdat hij vallen en strikken leeg haalt, in een boom op de loer ligt en zich laat vallen om een niets vermoedende eland te doden.

Waar kwam het dier vandaan? Artis gaf een tip: Vraag eens aan Van de Brink uit Soest. Deze man had inderdaad dieren verzonden, maar de veelvraat was ontsnapt en had men niet terug kunnen vinden. Jammer, dat hij nu het dier niet gewoon had mogen vangen. Het dier werd opgezet door R. Knol uit Groenekan en was enige tijd in het huis van Roëll. Nu is er een andere eigenaar en ik heb het mogen aanschouwen. Een pracht dier, goed geconserveerd en vervaarlijk uitzierend. De eigenaar is best bereid om de veelvraat bij een gelegenheid die zich voordoet uit te lenen voor een expositie.

Documentatie over deze geschiedenis uit 1968 en over vele andere zaken kunt u zelf naslaan in De Oude School, elke eerste zaterdag van de maand van 14.00 - 16.00 uur.

